

Visie Oudekerkgemeente Amsterdam

Liturgie

De Oude Kerk, het historische hart van Amsterdam, is een liturgische plaats waar elke zondag niet alleen de huidige kerkganger, maar ieder die Geest wil zoeken en wil deelnemen aan de vieringen welkom is. Dit is een plek waar de Bijbelse blijde boodschap van bevrijding is te vinden. De vieringen vormen het hart van de gemeente.

Zij bestaan uit een kerkdienst in de ochtend met de dienst van Woord & Tafel waar wij geven en delen en aandacht hebben voor wie zorg nodig heeft, en een avondgebed met een contemplatief en oecumenisch karakter. Beide diensten zijn niet dogmatisch, maar geven ruimte voor ieder en tonen betrokkenheid met de wereld.

De liturgie blijft – naar de aard van het veertiende/vijftiende-eeuwse gebouw – gebaseerd op de brede christelijke traditie van voor de Reformatie, een liturgie waarin oude en nieuwe tijd samenvallen. De liturgie heeft een toegevoegde waarde op het gebied van religieus erfgoed en heeft daarmee niet alleen religieuze, maar ook maatschappelijke relevantie. De vorm kan meevolueren met de tijd. Zo blijft er ruimte voor nieuwe religieuze beleving.

De liturgie is en blijft een samenspel en een wisselwerking tussen ambtsdragers, vrijwilligers, musici en andere professionals, gemeenteleden en bezoekers. Er is een belangrijke plaats voor muziek en zang door de gemeente, de cantor, de organist en de Sweelinck Cantorij. De liturgie wordt zorgvuldig voorbereid en uitgevoerd. Wij streven naar kwaliteit omdat Gods lof zingen voor de gemeente een kernwaarde is.

Gebouw

Het gebouw, de Oude Kerk of Sint Nicolaaskerk, is belangrijk voor ons als gemeente. Het heeft een open karakter en dat sluit aan bij de ópen gemeenschap die wij willen vormen waar wij verbinding kunnen aangaan met een breed publiek. Dit is een plek waar mensen voelen dat ze thuis zijn gekomen bij een oude bron.

Wij vieren onze kerkdiensten in een museum dat niet ons eigendom is en waarvan we slechts een deel van de tijd gebruik kunnen maken. In dat museum zijn soms prachtige tentoonstellingen die bijdragen aan hetgeen wij in de kerk doen: vieren en delen. Dan inspireert de kunst. Tijdens andere tentoonstellingen schuurt de kunst met onze vieringen in de kerk. Dan is kunst een uitdaging. In beide gevallen streeft de geloofsgemeenschap een optimale samenwerking met het museum na.*

Gemeenschap

De kerkelijke gemeenschap is een bijzondere: kerkleden komen uit alle windstreken, hebben verschillende, soms verrassende, achtergronden en vinden elkaar tijdens en rondom de vieringen. De Oudekerkgemeente vormt een christelijke gemeenschap, in een ruimte waar de aanwezigheid van God en/of het goddelijke door de eeuwen heen is gevoeld. In die ruimte is plaats voor iedereen, gelovig of ongelovig, Amsterdammer of niet, jong of oud, zonder onderscheid.

Om de gemeenschap ook buiten de zondagen vorm te geven, organiseert zij doordeweekse (zoom)gesprekken over thema's, workshops, leeskringen, gemeenteavonden, geloofsgesprekken, kinderkringen, en wat zich verder aandient.

Kerkgangers, beroepskrachten, vrijwilligers en kerkbestuurders dragen de geloofsgemeenschap. In deze gemeenschap draagt iedereen zijn steentje bij, met zijn/haar talenten en naar vermogen.

Bezoekersaantallen en Financiën

Visie en financiën hangen samen, ook hangen visie en menskracht samen: de Oudekerkgemeente kan alleen realiseren wat ze wil als ze voldoende financiële middelen en voldoende menskracht heeft. Beide zijn kwetsbaar en daarom wil de gemeenschap haar vaste en tijdelijke deelnemers vrijmoedig om geld vragen.

De trend van dalende bezoekersaantallen wil de Oudekerkgemeente het hoofd bieden door te zoeken naar nieuwe vormen van zondagse vieringen, zonder kwijt te raken wat haar lief is en wat volgens vaste en tijdelijke bezoekers de vieringen zo bijzonder en aansprekend maakt. Een toename in gemeenteleden en passanten levert op termijn ook meer bronnen (qua menskracht en financiën).

Protestantse Kerk Amsterdam

De Oudekerkgemeente is en voelt zich onderdeel van de Protestantse Kerk Amsterdam (PKA) die Gods liefde voor de stad gestalte wil geven. In deze samenwerking zoekt en deelt de Oudekerkgemeente wederzijdse inspiratie. De gemeente wil eveneens raad en steun zoeken en geven bij thema's en zaken die de eigen gemeente overstijgen.

Tot slot wil de Oudekerkgemeente de mogelijkheid van gezamenlijke vieringen met andere geloofsgemeenschappen, binnen en buiten de PKA, verkennen.

Uniek

Het feit dat de geloofsgemeenschap en de vieringen in dit oudste gemeenschapsgebouw van de hoofdstad het langst plaats vinden van alle kerken in Amsterdam, blijft de uniciteit van onze kerkgemeente. We herkennen dat dit een bijzondere ervaring toevoegt aan het scala van de vieringen van de protestantse kerken.

De waardevolle elementen uit het verleden in de liturgie en het gebouw verbinden ons met voorgaande generaties en laten ons de Ene ervaren Die door de eeuwen heen Haar/Zijn genade heeft gegeven en Die er ook in de toekomst zal zijn.

* Daartoe is in samenwerking met de PKA een handvat opgesteld dat als leidraad zal dienen in de relatie met de Stichting Oude Kerk.