

## **De Oude Kerk blijft prachtig**

(ingezonden brief in Parool 25 nov 2019)

Het ligt vast aan mij, maar ik ken Herman Vuijsje niet en in het artikel van vrijdag 22 november zou je zomaar kunnen denken dat hij namens de kerkgemeente van de Oude Kerk spreekt. Dat is dus niet zo.

Ongetwijfeld zijn er gemeenteleden/kerkgangers die het met de meningen van meneer Vuijsje eens zijn. Maar de Oudekerksgemeente is een veelkleurige club en er zijn heel wat mensen die een andere mening hebben over de Oude Kerk en de tentoonstellingen die daar plaatsvinden. Een groot deel van de kerkgangers heeft helemaal geen mening over dit onderwerp. Zij hebben last van het ongemak dat de huidige tentoonstelling veroorzaakt, maar zoeken andere wegen om hiermee om te gaan.

Ik kom er voor zang en orgelspel op hoog niveau, preken die voor iedereen verstaanbaar zijn en me regelmatig diep roeren. En voor het erkennen van het niet-weten, in een ongeëvenaard duizenden jaren oud ritueel, heel actueel. Met sociale betrokkenheid als gevolg.

We zijn wel kikkers in de Oude Kerk, maar niet in een pan met heet water. We zitten in een kruiwagen en soms springen we er uit en er weer in. Die prachtige kruiwagen rijdt al sinds meer dan 750 jaar. En nu doen we het een half jaar – onvrijwillig – zonder dat mooie daglicht. Misschien kunnen we daardoor het licht in elkaars hart beter zien?

Amsterdam

Wiek Hijmans