

Voorbeden 3 juni 2018 (1e zondag na trinitatis)

Almachtige God

Wij danken U  
dat Gij ons bij name kent en in Uw hand bewaart  
dat Gij ons troost als wij geslagen zijn  
ons bemoedigt als wij vermoeid zijn  
ons draagt in Uw hand.

Wij willen u prijzen en de lofzang zingen  
en wij danken U dat wij hier elke week opnieuw  
Uw woord mogen horen en in ons laten werken  
Uw geest en Uw genade mogen ervaren  
brood en wijn uit Uw hand  
met elkaar mogen delen

Zo bidden wij samen

Genadige en barmhartige God

Voor Uw wereld bidden wij  
waar we zowel op grote als op kleine schaal  
telkens weer het zicht verliezen op waar het werkelijk om gaat  
waar we verstrikt raken in "voortgang"  
in de noodzaak van economische groei  
in het bestrijden van "de gevaarlijke ander"  
om onze eigen onzekerheid, ons gevoel van onveiligheid te compenseren  
inspireer ons, inspireer leiders en voorgangers  
met Uw vertrouwen, in elkaar en in onszelf  
met Uw genade, voor onszelf en voor elkaar  
zodat we tot inkeer kunnen komen  
en de weg kunnen kiezen zoals Uw zoon die voorging

Zo bidden wij samen

God van Abraham, Isaac en Jacob,

Voor ons land bidden wij,  
waar we worstelen met de beste wijze  
om de zorg voor de zwakkeren, de zieken, de psychisch gestoorden  
met zo min mogelijk overbodige regels zo goed mogelijk te bieden  
terwijl het toch ook betaalbaar moet blijven  
wat een warboel maken we er met zijn allen soms van!  
Sta ons bij God om ook in deze verwickelingen  
op koers te blijven, oog te blijven houden voor de essentie  
geef ons de moed om waar nodig burgerlijk ongehoorzaam te zijn  
en help ons met elkaar samenwerken,  
tegen de weerstand van marktwerking en benchmarking in  
terwille van een samenleving gebaseerd op solidariteit

Zo bidden wij samen

God die onze vader is,

Voor onze gemeente bidden wij,  
die kleiner en kleiner lijkt te worden  
ondanks alle moeite die we doen  
om onze deuren open te zetten en te houden  
we zijn een clubje getrouwen waar slechts af en toe iemand bij komt  
en vaker mensen afvallen, door verhuizen, door overlijden  
we willen nog steeds heel veel,  
misschien hebben we het zelfs wel een tikje hoog in de bol  
we zijn op elkaar aangewezen, en op ons vertrouwen in U  
we bidden om élan en zelfvertrouwen  
om vol te houden, ondanks tegenwind en strijd  
en de lofzang in deze kerk gaande te blijven houden  
in de verwachting van Uw rijk

Zo bidden wij samen

God over allen,

Voor onszelf bidden wij,  
in de drukte van de afronding van school- of studiejaar  
genietend van de onverwachte zomerse temperaturen  
worstelend met eenzaamheid  
of juist overbelast met alles wat we van onszelf verwachten,  
wat anderen van ons vragen  
genietend van goede gezondheid  
of lijdend aan lichamelijke of psychische kwalen  
doe ons Uw aangezicht zoeken  
naar elkaar zien in vertrouwen,  
elkaar geven en vragen, op elkaar gebouwd zijn  
zodat Uw wil gedaan wordt

Zo bidden wij samen

Enige God

In de stilte van deze zondag  
leggen wij voor u neer  
wat ons hart beweegt en bezwaart  
en wij vragen Uw bijstand en genade voor allen  
die aan onze zorg en liefde zijn toevertrouwd

Zo bidden wij samen

In Uw geest ons leven, aan U alle lof en eer,  
om Uw heerlijkheid en om Uw genade,  
nu en altijd

AMEN