

Ruimte delen en creëren



**oudekerk
gemeente**
amsterdam

Beleidsplan
2018-2022



Beleidsplan 2018-2022

Hierbij ontvangt u de nieuw geformuleerde missie en samenvatting van het Concept-beleidsplan 2018-2022 van de Oudekerkgemeente. Het bouwt voort op het vorige beleidsplan, maar we leggen nieuwe accenten.

In het beleidsplan beschrijven we wat ons inspireert, wat we doen, wat ons kenmerkt, waarheen we op weg willen zijn en hoe we dat willen doen.

De missie van de Oudekerkgemeente *RUIMTE DELEN EN CREËREN* is de basis voor de uitwerking van de plannen voor de komende jaren.

Tijdens een gemeenteavond is dit beleidsplan besproken en vervolgens, na verwerking van de reacties, door de kerkenraad op 9 januari 2018 vastgesteld.

Missie van de Oudekerkgemeente: RUIMTE DELEN EN CREËREN

Wat haar inspireert

De Oudekerkgemeente wordt gevoed en gevormd door de verhalen van Tenach en Evangelie (Oude en Nieuwe Testament). Daarin hoort zij de stem van de God die mensen bevrijdt, in het licht zet en ruimte geeft. Zij gelooft dat deze God zich in Jezus Christus met alle aspecten van het menselijk leven en lot verbindt. In hem deelt Hij onze kwetsbaarheid en eindigheid, ons lijden

en onze dood. En de paasboodschap van het evangelie leert ons dat zijn verhaal daar niet eindigt. Jezus Christus is opgestaan uit de doden en nodigt ons hem te volgen.

Wat zij doet

Wekelijks zingt, bidt, leert, dient en deelt de Oudekerkgemeente om de weg van deze mens en zijn God te gedenken. Zo houdt zij de lofzang gaande. De liturgie is voor haar een oefenplaats: muziek uit alle tijden, oude teksten en hedendaagse bewoordingen creëren steeds weer een nieuwe ruimte waarin het Bijbelse verhaal tot leven komt. In dat verhaal herkent zij een verlangen naar waarachtig mens-zijn. Zij is zich ervan bewust dat zij dat verlangen met velen om haar heen deelt en zoekt het gesprek daarover. Daarin valt voor haar het onderscheid tussen gelovig en niet-gelovig, kerkelijk en niet-kerkelijk, weg.

Wat haar kenmerkt

De Oudekerkgemeente wordt gekenmerkt door verschillende stijlen van geloofsbeleving. Gemeenteleden vinden elkaar niet zozeer in gelijkgestemde geloofsovertuigingen, maar in de (schoonheid van de) liturgie. Zij vindt het vanzelfsprekend dat mensen hun leven en hun relaties op diverse manieren vorm geven. Ze staat hiermee midden in de moderne stad en voelt zich daar thuis. Mensen rond de Oudekerkgemeente zijn op verschillende manieren betrokken. De liturgie wordt gevierd met 'vasten en gasten' die op een woensdagavond, zondagmorgen of zondagavond komen om te na denken, te bidden of de sfeer van de liturgie te proeven.

Waarheen zij wil

Het vieren van de liturgie is voor de Oudekerkgemeente gericht op leven en ruimte.

Omdat liturgie voortdurend in beweging is, is ook de Oudekerkgemeente in beweging en staat zij open voor vernieuwing. Zij wil zowel blijven putten uit wat haar eigen traditie biedt, als het gesprek aangaan met de moderne beeldende kunst die in de Oude Kerk tentoongesteld wordt.

Zij is ervan overtuigd dat waar liturgie gevierd wordt, een gemeente van Christus ontstaat. Daar is, soms even, verbondenheid tussen 'vasten en gasten'. Daarom wil zij de ruimte die zij ontvangt, zowel in woord en muziek als in het gebouw van de Oude Kerk, delen met iedereen die zoekt naar schoonheid en troost. Hier en nu, altijd en in vertrouwen. Totdat Hij komt.

Samenvatting beleidsplan 2018-2022

Het Beleidsplan 2018-2022 “Ruimte delen en creëren” bevat een overzicht van de stand van zaken in de Oudekerk gemeente van dit moment en geeft richting aan de ontwikkelingen in de komende jaren.

Daarbij worden eigen accenten gezet zoals bijvoorbeeld met betrekking tot liturgische vernieuwing en kerkmuziek, vanouds een speerpunt in de Oude Kerk. De concentratie op de liturgische vernieuwing staat echter niet in de weg aan nieuwe initiatieven, ook met betrekking tot het pastoraat. De bestaande structuur van de zondagochtendienst, de vespers op zondagavond en de woensdagse meditatieve bijeenkomst zal worden voortgezet. Ook de open deuren tijdens de zondagochtendienst blijven gehandhaafd.

De diakenen blijven zich inzetten niet alleen voor het Avondmaal tijdens de eredienst, maar ook in de buurt, bijvoorbeeld bij Oudezijds 100 en het woonzorgcentrum De Flesseman. De individuele hulpverlening blijft een aandachtspunt.

De vroeger al ingezette initiatieven met betrekking tot het pastoraat krijgen een vervolg, onder meer in de hervatte geloofsgesprekken en het voortzetten van bestaande gespreksgroepen.

Ten aanzien van de jeugd wordt een traject van geleidelijke integratie ingezet, te beginnen met de crèche en doorlopend via de kinderkringen en de tienerkring. De laatste kring wordt meer bij de gewone liturgie betrokken.

De relatie tussen kunst en kerk wordt anders gestructureerd, maar blijft een aandachtspunt.

Met betrekking tot de financiën blijkt er weinig speelruimte te zijn, enerzijds omdat er hoge vaste lasten zijn, anderzijds omdat het niet gemakkelijk blijkt om nieuwe geldbronnen aan te boren. De verhouding tussen inkomsten uit collectes en erfstellingen zal nader worden onderzocht, evenals het meer gebruik maken van de fiscale begunstiging van het geven aan de kerk.

De onlangs vernieuwde Nieuwsbrief blijft wekelijks uitkomen en wordt verspreid over ongeveer 200 adressen.

De samenwerking met de drie andere PKA gemeenten in de binnenstad wordt op alle terreinen (diaconaat, pastoraat, financiën, communicatie) geïntensiveerd.